



The 400 year old Hemis Monastery.

Tự viện cổ Hemis - Ladakh

DI SẢN

1.000 NĂM NAROPA
PHỤNG SỰ NHÂN LOẠI VÀ VŨ TRỤ

Truyền thừa Drukpa được hoàng truyền không gián đoạn từ 1.000 năm nay đã để lại di sản tâm linh nổi tiếng với sự thực hành thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thâm diệu thành tựu Phật quả ngay trong một đời như “Sáu Pháp Yoga của Naropa”, giáo pháp khẩu truyền tâm yếu “Đại Thủ Ấn”, những giáo pháp thiền định đặc biệt như “Sáu Pháp Vị Bình Đẳng”, “Bảy Pháp Duyên Khởi”.

Hàng ngàn Đại hành giả Yogi Truyền thừa Drukpa đã trải qua quá trình tu hành khổ luyện và đạt được thành tựu thiền định

Đại Thủ Ấn Mahamudra với trí tuệ tối thắng và pháp lực thần thông không thể nghĩ bàn. Những bậc Thành tựu siêu việt đã chứng minh rằng bản chất của sự vật hiện tượng chỉ là hư vô, bóng ảnh bởi các pháp lực thần thông ấy đều dựa trên nguyên lý cơ bản của “vạn pháp duy tâm tạo”.

Truyền thừa Drukpa kể từ thời của Đức Pháp Vương đời thứ I Drogon Tsangpa Gyare đã được hoàng truyền vô cùng mạnh mẽ. Đức Pháp Vương đời thứ I từng có vô số đệ tử và sinh thời Ngài từng ba lần yêu cầu các học trò mình phân chia đi khắp chốn để hoàng dương chính pháp. Mỗi lần



Đức Pháp Vương đời thứ I Drogon Tsangpa Gyare

như vậy, những Đại đệ tử xuất chúng đã thành tựu thân cầu vòng lên cõi Thiên, một số xuống cõi Rồng và một số tới các cõi nhân gian. Các đệ tử bậc trung đến các vùng linh địa Oddiyana, Shambhala, Srilanka, Serling hay “Đảo Vàng” (Sumatra), Sangling hay “Đảo Đồng” (Java) và những miền xa xôi khác. Số đệ tử còn lại trải khắp những miền đất từ Jalandhara ở Ấn Độ tới những miền địa đầu Trung Hoa. Nhờ vậy mà nền di sản tâm linh của Truyền thừa đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ và phân thành nhiều nhánh.

Tương truyền, khu vực ảnh hưởng của Truyền thừa trong thời kỳ cực thịnh rộng lớn đến nỗi “chim linh thú sải cánh bay mười tám ngày không ngừng nghỉ cũng chưa hết địa phận các trụ xứ”. Trong đó, dòng Thượng Drukpa ở phía Tây miền núi tuyết thu hút hằng ha số

chúng đệ tử, dòng Hạ Drukpa ở miền Đông núi tuyết chúng đệ tử nhiều như cây cối sống trên mặt đất, dòng Trung Drukpa ở miền Trung núi tuyết cũng có vô số đệ tử, trong đó chỉ riêng những bậc hành giả đạt thành tựu tâm linh thượng thừa được tôn vinh là Bảo Cái Tối Thắng đã có tới hơn 2.800 vị.

Truyền thừa không gián đoạn đã góp phần làm cho Phật pháp được phát triển ở nhiều nơi, đặc biệt có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Nepal, Ấn Độ, Ladakh, Bhutan và nhiều vùng miền trên dãy Himalaya. Tại Vương quốc Phật giáo Bhutan, nơi vẫn được coi là cõi Tịnh độ nhân gian, Truyền thừa Drukpa đã có một dấu ấn lịch sử và di sản tâm linh vô cùng đặc biệt. Mỗi liên hệ này đến từ nỗ lực hoàng dương của các Đại Thượng sư Truyền thừa trong quá khứ như Ngài Phachok Druggom Shipo, Ngài Gyalwa Lorepa, các Ngài Jamyang Kunga Senge, Thrulshik Namkhai Naljor, Gyalwang Je, Ngawang Choegyal, Drukpa Kunleg, Mipham Choegyal và Mipham Tenpai Nyima.



Đức Phajo Drugom Zhigpo



Đức Drukpa Kunleg

Đặc biệt, theo lời huyền ký của chính Ngài, Bậc Toàn Tri Tôn Quý, Đức Pháp Vương Drukpa đời thứ IV Kunkhyen Pema Karpo (1527-1592) đã chuyển thể thành hai hóa thân là Đức Padsam Wangpo (1593 - 1653) và Đức Shabdrung Ngawang Namgyal (1594-1651). Sinh thời, theo lời tiên tri của các Bản tôn thiên định, Đức Shabdrung Ngawang Namgyal đã rời trụ xứ Ranglung tới hoàng pháp tại Bhutan vào năm 1616. Khoảng ba mươi năm sau đó, bằng năng lực tâm linh siêu việt và sau những nỗ lực không mệt mỏi, Ngài đã thống nhất, xác lập chủ quyền dân tộc, đồng thời trở thành vị lãnh tụ tâm linh và chính trị của Bhutan. Từ khi lập nước đến nay, Truyền thừa Drukpa luôn hưng thịnh và là Quốc giáo của Vương quốc này.

Cùng với Bhutan còn có những tiểu quốc như xứ Ladakh là nơi từ hơn bốn thế kỷ nay luôn duy trì dấu ấn và sự phát triển mạnh mẽ của dòng Truyền thừa. Từ đầu thế kỷ 17, một đại đệ tử của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ V Pagsam Wangpo là Đức Taktsang Rinpoche đời thứ I, được biết đến rộng khắp với hồng danh



Tự viện Darjeeling - Ấn Độ



Tự viện Druk Amitabha - Nepal



Tự viện Naro Photang - Ladakh



Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Taktsang Shambunath, đã nhiều lần được nhà vua và hoàng gia Ladakh thỉnh cầu tới hoàng dương và ban sự hướng đạo tâm linh cho toàn thể chúng dân nơi đây. Sinh thời, Ngài đã kiến lập Tăng đoàn, hướng đạo hoàng gia và các quan trong triều đình cùng vô số Phật tử tín tâm trên con đường đạo chân chính. Từ đó, các đời hóa thân tiếp theo của Đức Taktsang Rinpoche đều trở thành các bậc Thượng sư tôn quý của các đời vua xứ này.

Lịch sử Phật giáo Kim Cương Thừa còn ghi lại vào thời kỳ Phật pháp bị suy vi do ngoại đạo tàn phá, các bậc Thành tựu giả Truyền thừa Drukpa đã phô diễn vô số đại thần thông bất khả tư nghì, điều phục ngoại đạo và giáo hoá chúng sinh bằng hành vi, thái độ, cung cách phi thường cùng những phương tiện thiện xảo giúp chuyển hóa sâu sắc thế giới nội tâm, qua đó đánh đổ hủ tục và tập khí huân tập lâu đời, đồng thời tạo luồng sinh khí năng động, tích cực cho xã hội.

Trải qua 1.000 năm cùng bao thăng trầm và vô thường lịch sử, thậm chí vào thời mạt pháp ngày nay, Truyền thừa Drukpa vẫn thịnh vượng với hệ thống khoảng một ngàn tự viện tại các vùng miền trên dãy Himalaya như Ladakh, Nam Ấn, Tây Bengal, Lahaul, Kinnaur, Nepal, Bhutan, Sikkim... Nương ân đức của Đức Pháp Vương hiện đời, Truyền thừa còn được phát triển rộng khắp thế giới với rất nhiều trung tâm Phật pháp và hàng triệu Phật tử thực hành. Các Trung tâm Drukpa được thiết lập tại Châu Á (Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Việt Nam), Châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Monaco, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ba Lan), Châu Mỹ La tinh (Argentina, Peru, Mexico) và nhiều nhóm thực hành tại Bắc Mỹ...